



Sonia Burman 90 år

Sonia Burman, född Berggren, Hudiksvall, fyller 90 år tisdag den 9 januari.

Hon föddes 1917 i Kiruna. Föräldrarna, Per Johan Berggren och Maria Matilda Johansson, var med och skapade Kiruna stad, som etablerades i slutet av 1800- och i början av 1900-talet. Fadern var en duktig byggare och deltog ofta i andra internationella byggprojekt, bland annat vid byggandet av Panama-kanalen, vilket gjorde att han i Kiruna kom att kallas "Panama-Sven".

Sonia Burman gick färdigt skolan i Kiruna, men redan som 17-åring flyttade hon till Skövde där hon tillsammans med en kamrat utbildade sig inom konditoribranschen. Efter avslutad utbildning och en kortare period på ett bageri i Stockholm återvände hon till hemtrakterna och arbetade som affärsbiträde i Abisko hos "Kalle John".

1938 flyttade hon till Bureå utanför Skellefteå där hon sökt och fått anställning som bageriaffärsbiträde. I Bureå träffade hon sin blivande man, Almar Burman, och paret gifte sig 1940. Året därpå föddes dottern Ulla-Britt Margreth.

Familjen flyttade 1944, via en kortare period i Sollefteå, till Hudiksvall där Almar Burman fått anställning som snickare vid Håstaholmen, Iggesunds bruk.

Efter pensionering och makens död flyttade Sonia Burman till Håsta, där hon fortfarande bor.

Efter att dottern Ulla-Britt vuxit upp och börjat i skolan, tog Sonia Burman anställning som servitris vid ett flertal etablissemang i Hudiksvall, däribland på Köpmanberget. 1951 började hon jobba på dåvarande Tempo, där hon stannade i 31 år fram till pensioneringen 1982.

Under åren i Hudiksvall infann sig ett stort intresse för en sommarstuga i närområdet. 1964 köpte Sonia och Almar Burman en stuga i Iggesunds skärgård på Skälölandet, kallat "Utterholmen". Den såldes 1997.

Sonia Burman har alltid varit mycket aktiv, med en stor förmåga att skapa kontakter. Då hon så småningom fann ett stort intresse i att resa, främst till Kanarieöarna som hon hunnit besöka 24 gånger, ville hon förkovra sig i spanska språket. 1980 började hon läsa spanska via en lokal kurs, och denna grupp håller ihop än i dag.

Hon har i sitt intresse för resandet även besökt andra länder. England (London) har fått besök tre gånger och 1979 besökte makarna Burman Kanada, då dotter och måg under ett antal år levde i Guelph utanför Toronto.

Sonia Burman klarar sig, trots sin höga ålder, helt på egen hand. Hon besöker själv, eller tillsammans med sina vänner och bekanta, restauranger och andra lokaler i centrala Hudiksvall dit hon färdas med buss. Hon är fortfarande nyfiken på vad som händer i omvärlden och har sedan många år en egen dator. Hon motionerar ofta, antingen via resor till staden, promenader i Håsta-området eller via Håstas gym-möjligheter.

Sonia Burmans 90-årsdag firas på lokal i Hudiksvall.